

Smidje-Smee

René De Clercq (1877 - 1932)

Guitig

Henri Zagwijn (1878-1954)

Zang

Klavier

Gij lief ver - ra-der-ke, Smid - je - smee, Gij

hebt van uw va-der-ke Een aard-ke mee. Uw blau-we kij-ker-kes, Schoon en schuw, Ze slaan mij met spij-ker-kes

Vast aan u. En of ik nu spar - tel en Of ik mij keer; Ze mo - k'ren en mar - te - len

Mij nog meer. En roep ik: er-ber-men! En roep ik: Moord! Gij lacht om mijn ker-men En

ha-mert voort! Gij lacht om mijn ker-men En ha-mert voort!

rit.

a tempo